

Code: Kinh Văn số 1687

## Năm Mươi bài tụng Pháp thờ Thầy

- Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng kinh quyển thứ 32 thuộc luận tập bộ toàn.
- Thứ tự kinh văn số 1687.
- Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh Tuyên Phạm Đại Sư Tứ Tử Sa Môn Thần Nhựt xứng cùng với những người khác phụng chiếu dịch.
- Sa Môn Thích Như Điền – Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại thư phòng chùa Viên Giác Hannover ngày 19 tháng 9 năm 2007.

Nương các kinh luật bí mật giáo  
 Lược bỏ việc hầu Thầy quy tắc  
 Nghe rồi vui vẻ phát tâm tịnh  
 Sẽ được Như Lai trí Kim Cang

Nếu ở Thầy quán đánh  
 Ba thời thường lễ bái  
 Đó chính là cúng dường  
 Mời phương các Như Lai  
 Khởi tội thượng cung kính  
 Chắp tay hay cắm hoa  
 Rải kia hoa Mạn Noa  
 Đầu mặt tiếp chân lạy  
 Thầy kia hoặc ở nhà  
 Hoặc mới thọ Đại giới  
 Đặt kinh trượng phía trước  
 Liên tiêu những nghi mạn  
 Hoặc đệ tử xuất gia  
 Tâm thường tịnh thừa sự  
 Rời chỗ đến để tiếp  
 Chỉ trừ nơi đến lễ  
 Thầy kia và đệ tử  
 Đang mang đồ đạc nặng  
 Nếu không thấy được trước  
 Cả hai cùng khởi tội  
 Nếu sân hận không thương  
 Tham ái nhiều tán loạn  
 Hay cậy vào chủng tộc  
 Dùng huệ để phân tách  
 Đủ giới nhẫn bi trí  
 Tôn trọng không khoe khoan  
 Rõ bí mật quy tắc  
 Rộng biết các luận nghị

Lành được tướng nói thật  
 Mạn Noa La sự nghiệp  
 Sẽ chứng mười chơn như  
 Các căn đều thanh tịnh  
 Nếu kia đến cầu pháp  
 Mà Thầy sinh khinh chê  
 Tức báng các Như Lai  
 Sẽ gặp những khổ não  
 Do tăng thượng ngu si  
 Sẽ gặp các hiện báo  
 Vì xấu chấp làm tốt  
 Bệnh nặng sẽ cột ràng  
 Pháp vua chỗ truy bức  
 Cùng rắn độc làm hại  
 Oán tặc nạn nước lửa  
 Chẳng người được lợi lạc  
 Kia Tân Na Dạ Ca  
 Thường tạo những chướng ngại  
 Từ đây mà mệnh chung  
 Tức đọa vào ác thú  
 Chớ làm A Xà Lê  
 Một ít sanh phiền não  
 Chẳng rõ sẽ gặp cảnh  
 Vào thẳng ngục A Tỳ  
 Thọ nhiều loại khổ cực  
 Nói rõ càng thêm sợ  
 Do khinh A Xà Lê  
 Ở đó thường hay ở  
 Kẻ A Xà Lê kia  
 Hoảng trì tạng chánh pháp  
 Cho nên phải nhứt tâm  
 Chớ có sinh khinh mạn  
 Thường nơi A Xà Lê  
 Thừa sự mà cúng dường  
 Phát sanh tâm tôn trọng  
 Tức chẳng gặp chướng ngại  
 Lại ở nơi chỗ Thầy  
 Vui làm cùng hỷ xả  
 Chẳng kể nơi thân này  
 Hà hướng là của cái  
 Ở vô lượng ức kiếp  
 Dững mãnh chuyên tu tập  
 Làm cho chứng Bồ Đề  
 Thật vui và hy hữu  
 Lành hộ nguyện sâu này  
 Cúng dường các Như Lai  
 Cung kính A Xà Lê  
 Giống như tất cả Phật  
 Nếu nơi mình có gì  
 Những đồ vật quý giá

Cầu vô tận Bồ Đề  
 Thành tâm mà phụng cúng  
 Thí Phật A Xà Lê  
 Niệm niệm thường tăng trưởng  
 Đây phước điền tối thắng  
 Liên được quả Bồ Đề  
 Như thế người cầu pháp  
 Dù giới nhần công đức  
 Chẳng hư dối với Thầy  
 Sẽ được trí Kim Cang  
 Nếu chân giảm hình Thầy  
 Tội nặng như phá tháp  
 Ở giường nằm ngời thầy  
 Tội nhanh như cỡi ngựa  
 Nếu Thầy dạy sám hối  
 Hoan hỷ mà nghe dạy  
 Tự mình hay chẳng thể  
 Dùng lời tốt khái bạch  
 Do y chỉ nơi Thầy  
 Muốn chỗ được thành tựu  
 Hiện vui và sanh thiên  
 Há kể đến thân này  
 Giữ gìn của cái Thầy  
 Giống như gìn thân mình  
 Nơi kia, người gần gũi  
 Như thân thường kính phụng  
 Chẳng nên ở trước Thầy  
 Che đậy và quá lộ  
 Dùng tay chân khua động  
 An nhiên mà ngồi nằm  
 Hoặc có duyên bảo ngời  
 Chớ sơ suất đối chân  
 Thường giữ những oai nghi  
 Sư đứng liền phải đứng  
 Nếu hay đi kinh hành  
 Chẳng nên theo đi sau  
 Nên đứng yên để hầu  
 Chẳng hỉ nhỏ mũi dãi  
 Lại chẳng nên trước Thầy  
 Trộm riêng để mà nói  
 Và nói cười gần đó  
 Ca múa hát xướng thầy  
 Hoặc phải ngời hay đứng  
 Mỗi mỗi nên lễ kính  
 Hoặc ở nơi đường hiểm  
 Chính mình phải đi trước  
 Lại chẳng nên ở trước  
 Thân hiện tướng mệt nhọc  
 Dùng tay tạo âm thanh  
 Cong queo dựa vào tường

Hoặc giặt áo rửa chân  
 Cùng tắm gội cả thầy  
 Trước thưa Thầy rõ biết  
 Chỗ làm không cho thấy  
 Lại cả tên của Thầy  
 Chẳng nên tự xưng hô  
 Nếu có người hỏi đến  
 Nên chỉ nói một chữ  
 Thầy hoặc bảo vân tập  
 Nên bảo tất cả đến  
 Nơi kia chỉ việc làm  
 Nhớ nghĩ thường chẳng quên  
 Hoặc cười giễu thô tháo  
 Hay dùng tay che miệng  
 Nếu có việc hay nghe  
 Lời lẽ nói dịu dàng  
 Nếu người nữ tại gia  
 Tâm tịnh đến nghe pháp  
 Chắp tay đầy uy nghi  
 Chuyên nhìn nơi mặt Thầy  
 Nghe rồi liền phụng trì  
 Xả ly những kiêu mạn  
 Thường như cô dâu mới  
 Nhan sắc thật thẹn thùng  
 Nơi kia thân trang nghiêm  
 Chẳng thể sanh ái lạc  
 Cùng thiện chẳng tương ưng  
 Đề suy nghĩ xa lìa  
 Thường cảm đức của Thầy  
 Chẳng nên dòm việc nhỏ  
 Tùy thuận để thành tựu  
 Cầu hơn hay tự tổn  
 Thuyết pháp độ đệ tử  
 Mạn Noa La, Hộ Ma  
 Thành ấp chỗ Thầy ở  
 Không bảo chẳng nên làm  
 Hoặc thuyết pháp chỗ được  
 Tịnh thí các tài vật  
 Tất nên cúng cho Thầy  
 Tùy được mà nên dùng  
 Đồng học cùng pháp lữ  
 Chẳng nên vì đệ tử  
 Lại chẳng ở trước Thầy  
 Thọ việc lễ lạy mình  
 Nếu vật dâng cúng Thầy  
 Phải hai tay mang dâng  
 Thầy hoặc có chỗ cho  
 Thường cung kính lãnh thọ  
 Tự chuyên tu chánh hạnh  
 Thường nhớ nghĩ chẳng quên

Kia hoặc chẳng luật nghi  
 Ái ngữ hay dạy bảo  
 Nếu Thầy có dạy gì  
 Hoặc bịnh duyên chẳng làm  
 Phải tác lễ thưa thật  
 Vui tức chẳng việc gì  
 Nên làm cho Thầy vui  
 Là các việc phiền não  
 Hãy siêng năng làm việc  
 Sợ phiền nên chẳng thuật  
 Kim Cang Như Lai kia  
 Gần như thế mà nói  
 Hoặc nói rõ chỗ sáng  
 Nương Thầy được thành tựu  
 Nếu Đệ Tử thanh tịnh  
 Hay quy y Tam Bảo  
 Giả sử mệnh sẽ dứt  
 Lại vì nói pháp yếu  
 Cùng thọ lời bí mật  
 Sẽ làm cho chánh pháp  
 Hoặc hiện tướng tưng trì  
 Sẽ dứt tội căn bản

Nếu hay tùy thuận theo Thầy học  
 Tức thành tất cả mọi công đức  
 Lấy ta chỗ gặp như lành vui  
 Nguyên cùng chúng sanh sớm thành Phật.

**Năm mươi bài tụng pháp thờ Thầy xong**